



## Pastorale brief

Editie 23 - 12 mei 2022

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

### Wij kunnen weer 'los' gaan

Pastoor Ton Huitink

#### Virus op retour

Eindelijk zijn zo goed als alle beperkingen in kerk en samenleving opgeheven, waardoor Corona niet meer de levens en levensvreugde van velen bepaalt. Wat hebben we in de wereld, ons land en onze geloofsgemeenschappen toch een bizarre tijd doorgemaakt in de afgelopen twee jaar. Het is voor velen een heel zware tijd geweest, waarin eenzaamheid en onzekerheid niet zelden de boventoon voerden. Nu het virus op zijn retour lijkt te zijn, zien we onze samenleving weer opleven. Wie is daar niet verheugd om? Iedereen natuurlijk. Geen mondkapjes, geen toegangsbewijzen, weinig of geen tests bij GGD of thuis. We zien het overal om ons heen; we gaan weer los. De grote festivals en andere bijeenkomsten zijn toegestaan.

#### Dubbel gevoel

Toch wil ik niet alleen maar juichen, want ik denk ook aan de vele moeilijke momenten die velen van ons hebben door moeten



maken. Het virus heeft ook in onze parochies flink huisgehouden. Ik ervaar dus vreugde maar hink ook op twee gedachten.

Dankbaar dat het allemaal voorbij is, maar we hebben nog het een en ander te verwerken vanwege alle narigheid van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijden. Nee hoor, ik ben geen pessimist, maar ervaar gewoon de realiteit van het pastoraat in het leven van alledag en daarin ook mijn eigen kwetsbaarheid.

#### Initiatieven om het contact niet te verliezen

Hoe moeilijk was het om in maart 2019 al het werk, huisbezoek, vieringen, etc. stil te leggen. En wat prachtig dat in vele gemeenschappen initiatieven zijn genomen om het onderling contact niet verloren te laten gaan. Er werden telefooncirkels georganiseerd, inloop momenten georganiseerd waardoor de kerk toch kon worden bezocht voor het opsteken van een kaarsje en parochianen elkaar, op veilige onderlinge afstand, toch konden spreken.

#### Voor een synodale kerk 2023

En nu is het dan zover; de beperkingen worden opgeheven. Als pastoraal team merken wij dat goed. De agenda's lopen weer als vanzelf vol met vergaderingen, huisbezoeken en vieringen. Het voelt al snel weer als 'normaal'. Het eerste wat wij als pastoraal team hebben opgepakt naast het dagelijkse werk, was het organiseren van de bijeenkomsten op initiatief van paus Franciscus onder het thema: 'Voor een synodale kerk 2023'. In alle drie parochies van ons grote werkgebied hebben we 2 avonden gehouden waarin per avond twee thema's door parochianen zijn besproken (in de parochiebladen heeft u hiervan al het verslag kunnen lezen). Natuurlijk hadden we gehoopt, dat alle parochianen hieraan hun

bijdrage zouden leveren. Alles bij elkaar zijn zo'n 60 parochianen ingegaan op de uitnodiging om zich te buigen over de aange-reikte thema's. Het waren mooie en inspirerende avonden.

### Resterende zes thema's

Een reactie die in alle parochies terugkwam was: 'We zouden dit vaker moeten doen.' Ik kan u zeggen dat we dat ook gaan doen. De paus heeft namelijk tien thema's aangereikt. Wij gaan daarom de resterende thema's op eenzelfde wijze in gesprek brengen. Wij kiezen hier bewust voor, want de paus heeft alle gelovigen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Weet u dus persoonlijk uitgenodigd door paus Franciscus! Binnenkort zullen we de data bekend maken waarop we de bijeenkomsten in de drie parochies gaan organiseren. Wij hopen van harte op uw deelname!

## Een nieuw begin

Kapelaan Jaap Scholten

### Kerkgang trekt aan

Het was weer heerlijk om als vanouds voluit Pasen te kunnen vieren. Zelf mocht ik het Paastri-duüm zowel in de Andreaskerk in Steenwijkerwold, als in de basiliek te Zwolle vieren. De laatste maanden zien we dat het aantal kerkgangers weliswaar nog niet terug op het oude niveau is, maar dat het toch wel weer aantrekt. De vieringen raken meestal beter bezocht naarmate het triduüm vordert; en dat was ook dit jaar zo. Na Witte donderdag was op Goede Vrijdag de opkomst beduidend groter. Ook de overweging van de Kruisweg

in de basiliek was met zo'n 50 mensen goed bezet. De Paaswakes waren goed bezet. Vanuit de andere locaties waren er mensen die hun paaskaars en waterkannen mee genomen hadden, om die vervolgens mee terug te nemen naar hun kerken. De best bezochte vieringen waren overigens die van de Paasmorgen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers. Vooral de viering in Dronten was zeer goed bezocht; meer dan 200 mensen werden er geteld. Dat het volledige koor voor het eerst in lange tijd weer zong, zal daartoe hebben bijgedragen. Maar er was ook, letterlijk, een buslading mensen vanuit de Oekraïne, die met ons mee-vierde. Ook in IJsselmuiden was de viering op de Paasmorgen goed bezet. Tijdens die viering werd een jongen van 16 jaar gedoopt en gevormd en hij mocht ook voor het eerst deelnemen aan de communie.

### Toetreden tot de kerk

Dat laatste is trouwens een opvallend verschijnsel van de laatste jaren. Er zijn momenteel relatief veel mensen die Rooms-katholiek willen worden. En deze mensen, van verschillende leeftijden, melden zich zelf bij de kerk aan. De heilige Geest waait kennelijk waar die wil. Ieder van deze mensen heeft zo zijn of

haar eigen verhaal daarbij. Zo zijn er een tweetal jongens van 15 en 16 jaar, waarbij het verlangen om katholiek te worden de laatste jaren gegroeid is. Zij hebben nu de stap gezet om daar werk van te maken. Ook is er een stel van in de twintig, voor wie de geboorte van hun kind de aanleiding was om zich in geloof te gaan verdiepen. Ook zijn er een aantal mensen die, in de veertig of vijftig, vroeger wel ooit gedoopt zijn, maar die nu middels het sacrament van het Vormsel weer bewust de stap gezet hebben om voortaan

gelovig door het leven te gaan. Of die nu, door zo'n zelfde stap katholiek geworden zijn. Daarnaast komt het voor dat mensen gaan trouwen en dat men het katholieke geloof van de partner wil overnemen, om ook op gelovig gebied meer samen een eenheid te willen



zijn. Katholiek worden is altijd een sacramentele gebeurtenis. Met name het sacrament van het Vormsel. Indien men reeds gedoopt is, in een andere kerk, dan is het 'ja' zeggen tegen het Roomskatholieke geloof en de daarbij behorende zalving met chrisma, de wijze waarop men katholiek wordt. Ook voor mensen die reeds katholiek gedoopt zijn, is dat de wijze waarop men het geloof, waarin hun ouders hen hebben laten dopen, persoonlijke bevestigt.

## Beweging voortzetten

We gaan richting Pinksteren; dan vieren we de stichting van de Kerk door de komst van de heilige Geest. Dat is altijd een feest van het nieuwe begin. Zowel in de weer aantrekkende kerkgang, als in de mensen die we nieuw in onze kerken mogen begroeten, kunnen we zo'n nieuw begin zien. Laten we deze beweging met z'n allen voortzetten. Laten wij met Pinksteren in grote getale naar de Kerk komen, om met vreugde en dankbaarheid het geloof in de opgestane Heer samen te vieren. Als basis voor ons dagelijkse leven en als perspectief voor wat het leven ons biedt.

## Maria moeder van Jezus moeder van ons allen

Jeanne Gerretzen-Veldhuis

## Speciale band

Maria heeft voor de meesten van ons wel een bijzondere plek in ons hart en in ons leven. Ieder voelt zich op eigen wijze en met eigen gedachten betrokken bij haar.



## Tijd in het jaar

In de mei- en oktobermaand denken we haar bijzonder. Niet voor niets wordt in verschillende kerken in onze parochies een Marialof of een Mariaviering gehouden. Niet voor niets wordt Moederdag gevierd in mei.

## Moeder

Er zijn heel veel verschillende afbeeldingen van Maria, maar voor mij is Maria als moeder wel de mooiste. Van huis uit kreeg ik dat al mee. Het Mariabeeld bij ons thuis werd door mijn moeder haar 'Moederbeeld' genoemd. Maria, die zich liefdevol over haar Zoon buigt en Hem in haar armen koestert. Ze is voor ons een voorbeeldmoeder.

### Maria

Maria, wat me boeit in jou, is je bereidheid om te delen. Je vindt het zo vanzelfsprekend dat je je beschikbaar stelt en uitdeelt met open handen: al wat je hebt, wat je bent, wat je kunt. Wek in mij het diep verlangen meer en meer op jou te gelijken.

Maria, wat me boeit in jou, is je spontane dienstbaarheid. Je vindt het zo vanzelfsprekend, dat je tijd maakt om te luisteren, dat je tijd maakt om te helpen, dat je tijd maakt om lief te hebben.

Maria, wat me boeit in jou is je verwijzing naar God. Je vindt het zo vanzelfsprekend, dat al wat je denkt, wat je zegt, wat je doet één groot danklied wordt voor de Heer.

Wek in mij het diep verlangen meer en meer op jou te gelijken. Dan wordt ook mijn liefde voor God dienst aan al mijn medemensen.

Daarom spreekt mij bovenstaande tekst ook zo aan die ik graag met u deel, tegelijk beseffend dat dit mogelijk voor u anders is.

**Ik wens u allen een mooie Mariamaand toe!**

## Blind date met Maria van Veecaten

Diaken Michael Buikx

## Pelgrims

Op zondagmiddag 1 mei jl. verzamelde zich onlangs een groep mensen op het perron in Stadshagen in Zwolle. De meesten kenden elkaar alleen online, van eerdere gespreksavonden over ons geloof in de veertig-dagentijd. Nu gingen we elkaar voor het eerst echt ontmoeten, als een 'blind date'. We gingen met 15 mensen op weg, uit Kampen en Zwolle, jong en oud, zo'n 3 kilometer over de prachtige dijk langs de slingerende IJssel.

## Kapelletje

Onze bestemming was 's Heerenbroek en meer precies de boerderij van Henk en Diny van Dam. Na een droom hebben



Henk en Diny een Mariabeeld een zelfgebouwde nieuwe plek op hun erf gegeven aan de openbare weg. Het is onlangs kleurrijk gerestaureerd. In het kapelletje schrijven veel mensen hun intentie in het boek en steken een kaarsje aan. De opbrengsten gaan naar een goed doel. Henk en Diny dringen zich nooit op, maar maken graag ruimte voor de voorbijgangers die Maria hen brengt. Ze maken ook koffie, als het zo uitkomt.

## Stilvallen

Tijdens onze wandeling lazen we het Evangelie van de Emmaus-



gangers (Lucas 24) en verdiepen onze onderlinge kennismaking met enkele gespreksvragen. Aangekomen bij de kapel zongen we: "Wij hebben voor u gebeden". Natuurlijk mochten we even zitten, koffiedrinken en konden de kinderen de paarden bekijken en trampoline springen. Maar één voor één zocht ieder de stilte bij het beeld op. De kaarsjes die we er opstaken, zetten ons stil gebed voort.....

Voor de route zie ook:  
<https://www.wandelnet.nl/wandelroute/175/Hanzestedenpad-etappe-07>

## UITNODIGING

### Openlucht viering

Op woensdag 25 mei a.s. is er bij de Mariakapel in 's Heerenbroek om 19.00 uur een openlucht gebedsviering, waarin Jeanne Gerretzen en dominee Nelleke Beimers voorgaan. Vanaf de dijk of bushalte 'Veecaten' wijzen bordjes "Mariakapel" de weg naar de boerderij van Henk en Diny van Dam aan de Veecaterweg 3.

### Loop mee

Maar als je op een mooie voorjaarsavond de tijd kunt nemen om er langs de IJssel naar toe te wandelen of te fietsen, kan de ervaring nog intensiever worden. Dan zijn wij als pelgrims onderweg. Zullen we elkaar zo ontmoeten? Als je die woensdag vóór Hemelvaart om uiterlijk 18.10 uur op station Zwolle Stadshagen kunt zijn, lopen we er samen naar toe.

Als je wilt afspreken, mail naar [m.buijckx@pastoraalteam.com](mailto:m.buijckx@pastoraalteam.com) of stuur een appje naar 06 23 00 59 64

## Hemel + aarde aanraken

Diaken Fokke van Dalen

### Kwartier maken

Op 22 april jl. begaven wij ons op weg om in het welbekende bedevaartsoord Kevelaar afspraken te maken over de komende bedevaart op 16 en 17 augustus a.s. Als chauffeur van voorzitter Nardy Bleeker en bestuurslid Willy Smit spoedden wij ons over de snelwegen van Nederland en Duitsland naar onze bestemming.



Wij verheugden ons op de voorbereiding van de bedevaart en waren tegelijk nieuwsgierig naar de invulling van het thema voor dit jaar: "Hemel+aarde raken elkaar". Een beetje bezorgdheid was er ook, vanwege berichten dat het gehele plein voor de Maria Basiliëk open zou liggen voor werkzaamheden.

### Herinrichting

Heel even meenden wij, dat het bedevaartthema gekozen was met het oog op die werkzaamheden. Want terwijl wij het plein van de Genadekapel naderden, zagen wij de versperringshekken al van verre. Grote delen van het plein waren afgezet om het graafwerk met forse machines veilig voor voetgangers te kunnen uitvoeren. Voor zover wij het konden inschatten, worden grote delen van de riolering en

een aantal mangatputten vervangen. Op een groot bord bij de Maria Basiliëk zagen we een tekening ter verduidelijking van de herinrichting van het plein. Herbestrating, bloembakken en zitbanken maken deel uit van het plaatje. Het geheel wordt heel mooi opgevrolijkt. Dat zal ons allen zeker gaan bevallen wanneer dit medio augustus grotendeels gerealiseerd zal zijn.



### Een heel eind

Die laatste verwachting werd door onze gesprekspartner in het priesterhuis Dr. Killich enigszins getemperd. "Eind augustus zal het nog niet helemaal klaar zijn, maar al wel een heel eind. De begaanbaarheid zal in ieder geval goed op orde zijn". Voor de zekerheid hebben wij toch maar een kaarsje opgestoken in de Maria Basiliëk.

### Grote familie

"Hemel + aarde aanraken" is het thema voor het bedevaartjaar 2022. Het is mij uit het hart gegrepen. Het verwijst naar onze ervaringen in de vieringen als we onze gebeden gezamenlijk richten tot Maria, troosteres van de bedroefden. En tevens naar het plezier dat wij hebben in ons samenzijn op een terras, in een winkeltje of tijdens de maaltijden. Wij zijn als één grote familie in dat vieren en samen zijn: daar komen hemel en aarde bij elkaar. In het thema staat een plus-teken. Dat is niet voor niets, meent Dr. Bastiaan Rütten

in de Busmann-Bode van mei-november 2022. Het is als een kruisteken, dat ons verbindt met elkaar (van links naar rechts) en met God (van boven naar beneden).

### Tot spoedig!

In Kevelaer ligt die aarde nu even open, om straks een mooier plein te geven. Tot spoedign de tussentijd regelt de Broederschap Kevelaer de voorbereidingen. De Busmann-bode ligt binnenkort voor u klaar op vele locaties. En wij hebben alvast ons kaarsje van geloof, hoop en liefde gebrand in de Maria Basiliek in Kevelaer.

**Wij gaan u op de bedevaart graag ontmoeten!**



## Broederschap Kevelaer

### Thomas à Kempisparochie

#### Zwolle en omgeving:

Nardy Bleeker tel. 038-4650858 / 06-16033360  
email: nardy.bleeker@gmail.com  
Willy Smit tel. 038-4651440 / 06-23078526  
email: smitgoeree@kpnmail.nl

#### Kampen en IJsselmuiden:

Tiny Wezenberg tel. 06-21507012  
email: cjm.wezenberg@gmail.com  
Wiendelt Hanekamp tel. 06-40944615  
email: wiendelthanekamp@gmail.com

### Norbertusparochie

#### Dronten en omgeving:

Martha Brummelaar tel. 0321-316151 / 06-33901972  
email: martha\_brummelaar@hotmail.com  
Thea van Huffel tel. 0321-321552 / 06-48712994  
email: theafrans@swifterland.nl

### Christoffelparochie

#### Steenwijk en omgeving:

Bert Visser tel. 0521-517612 / 06-22120505  
email: bertfoto@live.nl  
Reiny ter Schure tel. 0521-517215 / 06-17365404  
email: reinyterschure@home.nl

### Lebuiusparochie

#### Wijhe-Olst, Boerhaar en omgeving:

Rikie Nijkamp tel. 0570-522521 / 06-13611986  
email: nijkamp-wiggers@kpnmail.nl  
Ans v.d. Berg tel. 06-33848933  
email: ansvdberg15@hotmail.com

#### Deventer en omgeving:

Adeline Schotgerrits tel. 06-23688636  
email: ab.schotgerrits@home.nl

## Colofon

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

**Ton Huitink:** 06 - 20 57 06 69  
a.huitink@pastoraalteam.com

**Jaap Scholten:** 06 - 31 17 93 54  
j.scholten@pastoraalteam.com

**Jeanne Gerretzen:** 06 - 12 78 24 35  
j.gerretzen@pastoraalteam.com

**André van Boven:** 06 - 57 54 11 73  
a.vanboven@pastoraalteam.com

## Vieringen online

Een aantal weekendvieringen in onze parochies zijn te volgen op de site [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Kies op die site eerst de gewenste plaatsnaam en gebruik daarna de hieronder vermelde zoektermen:

Zwolle: 'OLV Basiliek Zwolle'  
Dronten: 'Ludgeruskerk'  
Lelystad: 'Petruskerk'  
IJsselmuiden: 'O.L. Vrouwe onbevleete ontvangen'  
Kampen: 'Buitenkerk'

Herfte Wijthmen is te vinden op [www.youtube.com](http://www.youtube.com)  
Zoekterm: 'RK kerk Herfte Wijthmen'