

Paastriduüm 2017 : Wat gaat er veranderen en waarom?

De Nederlandse bisschoppen hebben op 22 februari 2012 besloten dat met ingang van het paastriduüm 2013 (de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) alleen onder leiding van de priester gevierd mogen worden. Daarmee wilden zij de Nederlandse kerkprovincie (weer) meer laten aansluiten bij wat gebruikelijk is in de Rooms Katholieke wereldkerk.

Het paastriduüm omvat de vieringen op Witte Donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake (zaterdagavond). Het paastriduüm wordt gezien als één viering, één geheel van drie dagen. Witte Donderdag vieren we de instelling van Eucharistie, zoals Jezus dat heeft ingesteld tijdens het Laatste avondmaal. De liturgie kent de voetwassing, zoals Jezus dat deed bij zijn leerlingen. Deze Eucharistieviering eindigt zonder de zegen van de priester. We verlaten in stilte het Godshuis en bereiden ons voor op de leegte en de afwezigheid door de dood van Jezus. Op Goede vrijdag komen we om 15u samen en gedenken en herdenken de kruisweg van Jezus door te bidden bij alle 14 staties. In de avond komen we weer samen voor het lijdensverhaal uit het Johannes evangelie en de Kruisverering met lichtjes en bloemenhulde. We mogen aan het slot van die viering de communie ontvangen. Maar die is van Witte Donderdag, om gesterkt te blijven. Opnieuw is er geen zegen aan het slot door de priester en verlaten wij opnieuw in stilte ons Godshuis. Na de stille zaterdag overdag komen we na zonsondergang weer samen in ons nu donkere Godshuis. De priester ontsteekt vuur en zegent dit om vervolgens de nieuwe Paaskaars te ontsteken met dit vuur en de nagels aan te brengen, de vijf wonden van Christus. 'Licht van Christus' wordt gezongen en iedereen ontvangt dit nieuwe licht via een kaarsje. Een nieuwe glans van licht van eeuwenoude verbondenheid met Godschepping wordt ons gegeven. Daarom lezen we uit verschillende boeken uit de Bijbel: uit Genesis het boek van alle begin en onze schepping, onze verlossing uit de slavernij uit het boek Exodus. Uit het Nieuwe Testament o.a. de Romeinen brief die spreekt over onze doop in Christus. En als climax het evangelie

van de Verrijzenis. Er vindt hernieuwing van onze doopbelofte plaats en we worden besprenkeld met het nieuwe gezegende water. We vieren de Eucharistie, bron en hoogtepunt van ons gelovig leven, met op het einde nu de paaszegen van de priester.

Wij vieren dit officiële paastriduüm in het eucharistisch centrum van onze parochie, in de kerk Heilige Andreaskerk in Steenwijkerwold. Iedereen is daartoe uitgenodigd om voor deze speciale drie daagse daar samen te komen.

Maar we begrijpen dat parochianen uit andere kerklocaties zich verbonden voelen met uw eigen Godshuis. Dat zij juist op de hoogfeest dagen van onze kerk graag daar willen samenkomen. Vandaar dat we vanuit het pastoraal team naar alternatieve vieringen hebben gezocht en gevonden. In het vieringen schema gaat u dat terugzien. Het zijn echt andere vieringen dan u gewend was. Meditatieve vieringen die recht doen aan ons geloof en onze gevoelens bij deze heilige dagen. Met de mensen uit uw locatie die daarin voorgaan, hebben we die doorgesproken. Voor hun zal het, net als voor u, wennen zijn. Maar geef deze nieuwe opzet een kans! Nadien zullen we die samen met de liturgische groepen evalueren. In de Thomas a Kempis- en in Norbertusparochie hebben we in de afgelopen jaren er al goede ervaringen mee opgedaan. We zijn benieuwd naar uw reacties en bevindingen.

Namens het pastoraal team, pastoor Hans Boogers